

Klaskrant

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
9 - 27 oktober 2017



“Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Honderdduizend blaadjes, op een hoop!”

Dat de herfst in het land is, hebben we al mogen ervaren. Regen, harde wind en blaadjes die door de lucht dwarrelen. Toch hield het weer ons niet tegen om een herfstwandeling te maken. Gelukkig staan er op en om onze school prachtige bomen en paddenstoelen om waar te nemen. Met de bladeren en herfstvruchten die de kinderen verzamelden, brachten we de herfst in de klas. We experimenteerden met de herfstkleuren en knutselden, kleurden en stempelden mooie blaadjes en bomen. We keken naar boeken, prenten en ook naar een filmpje op de computer. De experimenteertafel werd gevuld met allerlei nootjes, potjes, dozen en lepels om te vullen en te legen. We maakten ook lekkere tomatensoep in onze klas. Natuurlijk mochten wij ook eens proeven... Mmmm dat was lekker!

We kregen ook bezoek van een lief, klein kaboutertje in onze klas... kaboutertje Pinnemuts! Die was heel verdrietig want hij was al zijn vriendjes kwijt. Gelukkig mocht hij bij ons in de klas blijven, de kinderen wilden graag met hem spelen.



THEMALIED:

Al - le blaad - jes aan de bo - men wor - den geel en bruin en rood. Ze
 Al - le blaad - jes aan de bo - men wor - den geel en bruin en rood. Ze
 val - len zacht - jes naar be - ne - den, op de grond, dan zijn ze dood.
 val - len zacht - jes naar be - ne - den. Kijk, nu staat de boom daar bloot.

BELANGRIJKE INFO:

Na de vakantie verwelkomen we 3 nieuwe vriendjes in onze klas: Sybren, Kevin en Lenn.

Wij hebben een **weeblywebsite**: demeidoornb1.weebly.com
 Hierop kunnen jullie foto's vinden van jullie kinderen in de klas. Je gaat naar de website van onze school → klikt op nieuws → klaswerk → juf Vanity (juf Lisa)

MEEBRENGEN NAAR DE KLAS:

/

Na de vakantie gaan we van start met het thema **KLEUREN**. Hierbij werken we vooral rond de hoofdkleuren: geel, blauw en rood. We nemen er ook groen bij, dit is ook een kleur die vaak aan bod komt. Ook de andere kleurtjes komen op een speelse manier aan bod.



Prettige vakantie!
Vriendelijke groetjes
Juf Lisa